

Monument in Ypecolsga eindelijk beter bereikbaar

● Parkeervoorziening bij gedenkteken WOII-slachtoffers

● **Hinne Bokma**

Ypecolsga | Twaalf jaar geleden zwengelede Ynze de Boer uit Balk, destijds wethouder in de toenmalige gemeente Gaasterlân-Sleat, de slechte bereikbaarheid van het oorlogsmonument langs de provinciale weg tussen Woudsend en Balk aan. Binnenkort gaat de schop dan eindelijk in de grond. Nog voor de komende herdenking op 4 mei ligt bij het monument een parkeerplaats voor bezoekers.

Begin februari legde de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân het negatieve advies van de welstandscommissie over de aanleg van de parkeervoorziening naast zich neer. De commissie gaf aan dat het parkeerterrein de openheid en het karakter van het landschap zal aantasten en dat het hekwerk het oorlogsmonument in het weiland aan het zicht zal onttrek-

ken. De Boer, tegenwoordig lid van de Statenfractie van de ChristenUnie, is blij met het besluit van de gemeenteraad. „Besikers fan it monumint moatte no oer de dyk en troch it wietgers. Dat kin fansels net.”

„Eins is it te gek foar wurden dat it salang duorje moatten hat. Dy minsken, dy't wy dêr betinke, hawwe harren libben opoffere foar ús frijheid, en it monumint is net berikber.” Een jaar of drie geleden leek

**Dy minsken, dy't wy
dêr betinke, hawwe
harren libben
opoffere foar ús
frijheid, en it
monumint is
net berikber**

het erop dat het monument vanaf de provinciale weg N928 goed bereikbaar zou worden gemaakt. De weg werd opgeknapt, maar het monument bleef tot teleurstelling van De Boer nog steeds slecht toegankelijk.

Het Statenlid zocht tevergeefs naar het pad en de parkeerplaats die wel waren toegezegd. Opnieuw kwam De Boer in actie, stelde vragen aan Gedeputeerde Staten en zocht contact met de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat de aanleg van een bezoekersplaats zal leiden tot verkeersonveilige situaties wil er bij De Boer niet in.

Crash

Het monument is opgericht in 1952. Het gedenkteken herinnert aan de crash van een Britse Lancaster op 17 december 1942. De bommenwerper was onderweg naar Nienburg tussen Bremen en Hannover, maar werd tussen Lemmer en Spanenburg in brand geschoten. De piloot probeerde een noodlanding te maken. Die mislukte en het toestel stortte neer ten zuiden van Woudsend. Twee



Het monument langs de N928 in Ypecolsga. Foto: Simon Bleeker

slachtoffers werden bij het neergeschoten toestel gevonden. Pas in 1951, bij de aanleg van de weg tussen Balk en Woudsend, werd het wrak gelicht en konden de overige vijf bemanningsleden worden geïdentifi-

ceerd.

Het monument herdenkt niet alleen de omgekomen bemanningsleden van de Lancaster, maar ook een inwoner van Woudsend. Het gaat om Jacob Cornelis Nagelhout, die op zon-

dag 15 april sneuvelde bij de Wellebrug in de straatweg tussen Lemmer en Sneek. Nagelhout was aangesloten bij een gevechtsgroep, die bij de Wellebrug in een vuurgevecht raakte met de Duitsers.